

Jaarverslag 2022

Na de corona pandemie achter ons te hebben gelaten en een ieder opgelucht adem haalde dat het gewone leven weer een soort herstart kon maken, kwamen er toch weer andere zaken naar voren die het maatschappelijk leven ontwrichtte, namelijk de energie crisis die de meeste mensen in hun portemonnee raakten. En dan verder nog maar niet te spreken over de financiële inflatie en daarmee oplopende voedsel prijzen etc. Des te belangrijker werd toch het hulpfonds en de mond op mond reclame van oud-confidenten die mensen richting de stichting stuurden voor hulp. Zo melden in dit jaar zich twee mensen aan, gestuurd door oud-confidenten die zelf weinig tot geen eigen financiële middelen hadden. Bijzonder fijn om ook hen via het hulpfonds te kunnen helpen. Daarnaast vonden vijf andere confidenten de weg naar stichting Exit met voldoende eigen middelen. Daarnaast zijn nog vijf anderen uit eerdere jaren bezig om hun proces af te maken en af te ronden. Dankbaar zijn we om altijd weer de zegen van God hierin te mogen ervaren.

Toch is een kleine achteruitgang te zien in mensen die hulp vroegen. Er is geen onderzoek naar gedaan maar de gedachte groeit dat mensen het toch best heel moeilijk vinden om hulp te vragen terwijl ze daar eigenlijk niet de financiële middelen voor hebben. Zomaar gebruik maken van een hulpfonds vraagt een extra stap om te nemen. Des te meer reden om dit hulpmiddel in het spotlicht te zetten in een tijd waarin de armoede groeiende is en de voedselbanken het bijna niet aan kunnen. In het najaar is er weer een nieuwsbrief verzonden waar altijd fijne reacties uit voort vloeien. Het is een klein teken van waar we mee bezig zijn. Juist ook het getuigenis van degene die in dat jaar zijn of haar proces heeft afgerond maakt zo'n nieuwsbrief lezenswaardig.